

SPORT



SPORT



SPORT

100 jaar voetbal in Waubach aflevering 6

Waubachse Boys van kampioen tot vijfdeklasser aan het einde

Door John Smeets

Meteen al na de oprichting van de club in 1937 beschikte Waubachse Boys over een getalenteerde en geroutineerde spelersselectie. Waar Waubach-Oranje een aantal jaren nodig had om op stoom te komen, konden de 'Boys' een bliksemstart maken. Bij wijze van hoge uitzondering werd het eerste elftal, op grond van het spelersmateriaal, ingedeeld in de 2^e klasse IVCB. En al in het eerste seizoen werden de Lauradorpers, toen nog RKVV Waubach geheten (zie aflevering 2), kampioen, gevolgd door promotie naar de 1^e klasse IVCB. Dat was destijds, toen de doelpalen nog niet rond waren, maar vierkant, het hoogst haalbare.

Maar ook de 'Boys', zouden, net als Waubach-Oranje, klinkende prestaties afwisselen met mindere. Lang speelden de blauwwitten een vooraanstaande rol in de 2^e klasse KNVB. Het seizoen 1942-1943 werd zelfs bekroond met een kampioenschap. Maar in 1949, toen de club uitgerekend 12,5 jaar bestond, degradeerde zij naar de 3^e klasse. In deze afdeling ontmoetten de beide Waubachse voetbalverenigingen elkaar weer, want 'Waubach' was al eerder gedegradeerd. Maar 'Waubach' promoveerde weer naar de tweede klasse en toen de "Boys" in 1953 eveneens tweedeklasser werden, kwamen de clubs elkaar wederom tegen.

Het hoogtepunt qua prestaties behaalden de Lauradorpers in het seizoen 1960-1961. Ze promoveerden naar de 1^e klasse KNVB. En dat 'met alleen spelers uit eigen dorp', zo werd in de pers benadrukt. Dit hield echter niet lang stand. Na twee seizoenen volgde degradatie naar de tweede klasse en in het seizoen 1967-1968 speelde de club weer in de derde klasse B. De prestaties bleven achteruit gaan. In de zomer van 1969 volgde degradatie naar de 4^e klasse.

In de volgende seizoenen ging het op en neer: 1972 naar de 3^e klasse, 1977 weer 4^e klasser. Dat mocht niet verhinderen dat de club op geweldige wijze het veertigjarig bestaansfeest vierde. In 1980: promotie, evenwel gevolgd door een massale uittocht van spelers en bestuursleden. In 1982 weer degradatie naar de 4^e klasse. In 1992-1993 blijkt ook de 4^e klasse een maatje te groot voor de 'Boys'. In het laatste jaar van hun bestaan spelen de 'Boys' in de 5^e klasse KNVB. Speler Sijr Lauvenberg maakte het laatste doelpunt voor de blauw-witten.

In aflevering nr. 5 kwam trainer Huber ter sprake. Dr. Ernst Huber, afkomstig uit Zürich, was een van de eerste buitenlandse spelers bij het Londense Arsenal. Na zijn voetballoopbaan vestigde hij zich als tandarts in Scherpenseel. Huber was een succesruiter en hij hield er moderne opvattingen op na. Een uitspraak van hem zou zijn geweest: 'Jeder Fussballer muss auf elf Stellen in der Mannschaft spielen können'.

In het seizoen 1931-1932 was hij de eerste echte trainer van Waubach-Oranje. Enkele jaren later leidde hij RKVV Laura-Eygelshoven naar de eerste klasse IVCB. Dat was in het seizoen 1935-1936. Laura moest en zou kampioen worden en daarom had men niet alleen een gerenommeerde trainer, maar ook diverse goede spelers uit de omgeving aangetrokken. Zo haalde men ook de Waubach-spelers Jean (spreek uit: Sjeng) Smeets en diens twee jaar jongere neef en naamgenoot (bekend als Piefko) naar Eygelshoven. De twee neven hoefden bij Laura geen contributie te betalen! Toen in 1937 Waubachse Boys werd opgericht, vertrokken de neven Smeets naar de nieuwe club, een jaar later gevolgd door trainer Huber. Hij werd de eerste trainer van Waubachse Boys. Het Gedenkboek '65 jaren RKVV Waubach' vermeldt dat Huber in 1973 te gast was toen Waubach het 60 jarig jubileum vierde. 'Hij was daarvoor speciaal uit Zwitserland overgekomen.'

Wordt vervolgd

Correcties: In het overzicht van personen bij de foto 1988 RKVV Waubach hoofdklasser bij aflevering 5 wordt speler Mario van Overveld abusievelijk niet genoemd. Mario van Overveld zit tussen Joop Dacier en Jo Willems. En Peter Röhlinger wordt in het bijschrift van de bovenste foto wel genoemd, maar op de onderste foto niet, en toch staat hij op de onderste rij als derde van links. Meldt zijn moeder, en dat lijkt ons een zeer betrouwbare bron.



Waubachse Boys eerste klasser!

In 1961 promoveerden de 'Boys' naar de eerste klasse KNVB.

Staanste v.l.n.r.: elftalleider Jean Smeets, Mai Meens, Wiel Daemen, Pierre Vaessen, Mai van den Heuvel, Frans Smeets, Jozef Plum, Wiel Vaessen, trainer Leen Rikxoort en bestuurslid Jo Ramakers.

Knielend:

bestuurslid Lei Samson, Wiek Smeets, Jo Meens, Jac de Lang, Frans Fröls, Sjef Vaessen, Joep Weijers en Jüip Rademacher



1936.

Het kampioenselftal van RKVV Laura met Ernst Huber, de trainer van Waubach-Oranje, van Laura-Eygelshoven en van Waubachse Boys.

Staanste v.l.n.r.: Ernst Huber, Harrie Schmitz, Wiel Vodisek, doelman Bob Berkens, H. Huppermann, H. Meier, P. Jongen;

knielend: Harrie Handels, Sjeng Smeets (Piefko), Joep Aretz, Jeu Jurgen, Jean (Sjeng) Smeets, Wiel Prevo en Sjef Dohmen. Bron: Gedenkboek RKVV Laura 1919-1994

www.landgraafkoerier.nl