

## Honderd jaar voetbal in Waubach aflevering 3 'Waubach' en 'Boys', dat zat niet helemaal lekker



RKVV Waubachse Boys. Deze foto is gemaakt in 1947, bij gelegenheid van het tienjarig bestaan. Op de eerste rij zitten de bestuursleden. V.l.n.r.: Martin Sobol, Piet Lenssen, Frans Tilmans, Pierre Eijdens (secretaris), pater Herman Aders sdb (geestelijk adviseur), Harrie Klinkers (voorzitter), Hein Franken (penningmeester), Wim Rijken, Giel Janssens, Chris Hanssen en dhr. Creemers. Creemers was bouwkundige in dienst van woningstichting 'Thuis Best'.

Door John Smeets

Zoals we eerder zagen had Waubach-Oranje bij de oprichting gekozen voor de neutrale LVB. In 1918 stapte Oranje echter over naar de in dat jaar opgerichte Rooms-Katholieke Bond. Dat was evenwel van korte duur. In 1924 koos de vereniging weer voor de neutrale bond. Deze switch veroorzaakte een ernstige crisis. Niet iedereen wilde namelijk weg bij de RK-Bond. Diverse bestuursleden en spelers gingen over tot de oprichting van een eigen vereniging. Deze club kreeg de naam OLIVEO (Onze Leus Is Vooruit En Overwinnen) en men speelde uiteraard in de RK-Bond. OLIVEO heeft nooit een jubileum kunnen vieren, want in 1935 werd de club al opgeheven. Een van de leden van OLIVEO was Charles Frehen die later missionaris zou worden in de Belgische Congo. In een bijdrage aan het clubblad 'Boys-Nieuws' van 2 februari 1946 schrijft hij vanuit zijn missiepost dat zijn club in 1926 kampioen werd in de Overgangsklasse RKLVB.

Bleek de afsplitsing van OLIVEO een zaak van korte duur, de oprichting van de RKVV Waubachse Boys bracht veel meer te weeg en wordt in de annalen van RKVV Waubach als een dieptepunt ervaren. Aangezien meerdere goede spelers voor de nieuwe club kozen, onderging 'Waubach' een fikse aderlating. Doordat 'Waubach' bij een andere bond was aangesloten, kwamen de twee verenigingen elkaar nog niet tegen in competitieverband. Later werd dat wel het geval en meer dan eens verliepen deze plaatselijke derby's veel te gespannen. Zelfs tussen de twee geestelijk adviseurs, kapelaan Gülickers en pater Thoen, zo schrijft Martin Franken in het jubileumboek van Waubach, ontstond er gekibbel.

In een krantenartikel in 1950 geeft het Boys-bestuur een verklaring voor de oprichting van de nieuwe club. De club is niet opgericht, aldus het bestuur, om de reeds bestaande vereniging Oranje-Waubach concurrentie aan te doen. Het ging er uitsluitend om de voet-

balliefhebbers die graag in ander verband wilden voetballen, in eigen omgeving de gelegenheid hiervoor te bieden... En om dit te staven verwijst men naar de notulen der oprichtingsvergadering in 1937, waaruit blijkt dat geen enkel lid van 'Waubach' als lid van de nieuwe vereniging werd ingeschreven. (Limburgsch Dagblad 27-11-1950). Niettemin stapten diverse leden van Waubach al gauw over naar de nieuwe club. Dat kon heel gemakkelijk omdat de overstap van de ene bond naar de andere in een mum van tijd geregeld was. De nieuwe

club profiteerde daar van.

Qua voetbal ging het de club uit Waubach overwegend goed, de randvoorwaarden daarentegen waren vaak om te huilen. Wat heeft 'Waubach' lang moeten wachten op een fatsoenlijk sportveld! Het huidige complex Ter Waerden kon in 1971 in gebruik worden genomen. Maar in de periode daarvoor heeft de club in totaal op elf verschillende plekken moeten spelen.

(wordt vervolgd)



Van 1942 tot 1953 voetbalde VV Waubach op een terrein aan de Schoolstraat.

## Nicole

### Kattenvraat

Net thuis van het boodschappen doen. Ik leg het brood op het aanrecht met nog wat andere artikelen en ga nog even de juist binnengekomen folders in de woonkamer op tafel leggen: de gewone gang van zaken dus. Terug in de keuken zie ik Pino, die doodleuk de verpakking van het brood heeft opengescheurd en vrolijk aan een omhoog getrokken snee brood zat – nooit geweten dat een kat brood zo lekker vond. Maar Pino is een enorme veelvraat en soms vraag ik mij af of hij in zijn vorige leven de hongerwinter heeft meegemaakt, want als het om eten gaat is hij haantje de voorste waardoor ik regelmatig moet ingrijpen voordat het nog verder uit de hand gaat lopen.

Ook vind ik kattenbeetsporen op de folders en de post die op de deurmat liggen. Pino heeft zelfs een keer (ongelooflijk maar waar) van uitgerekend de Landgraaf Koerier een legpuzzel gemaakt. Hij blijft me telkens weer verbazen. En dan te bedenken dat het kereltje volgende maand pas één jaar oud wordt. Ik vermoed dat de komende Kerst heel anders gaat verlopen dan normaal, omdat hij nu al regelmatig aan een plant knabbelt. Dat is allemaal gelukkig nog ver weg. Eerst die zomer die toch nog gekomen is.



Nu ook op maandag geopend  
van 10.00 tot 18.00 uur

Leverworst geroekt/  
ongeroekt 100 gram 1,10

Spiezen  
4 stuks 5,00

Hamburgers  
5 stuks 5,00

Souvlaki's  
4 stuks 5,00

Boerderijkipfilet  
500 gram 5,95

Kant en klaar  
uit eigen keuken

Gegrilde spareribs  
500 gram 4,95

Kromme toeters  
500 gram 4,95

Wij verzorgen ook koude- en  
warme buffetten



SLAGERIJ TRAITEUR  
**REUMKENS**

Hovenstraat 118 Waubach

Landgraaf

tel. 045 - 5326811