

SPORT



SPORT



SPORT

Honderd jaar voetbal in Waubach aflevering 2 Voetbal was een sport voor mijnwerkers

Door John Smeets

Voetbal was een mijnwerkerssport. "Onder de jongere mijnwerkers waren veel enthousiaste voetballers, die er niet tegenop zagen om zich na de "sjech" opnieuw in het zweet te werken. Elke kolonie had zijn eigen elftal. De pacht voor het voetbalveld werd meestal door de mijn betaald", aldus Ad Knotter in het recent verschenen boek *Mijnwerkers in Limburg, een sociale geschiedenis*, pag. 385. Dit gold ook voor Waubachse Boys, de club van Lauradorp. Het terrein aan de Maastrichterlaan was eigendom van de 'koel' en de 'Boys' maakten er gratis gebruik van.

In september 1913 werd in café J. Pelzer, op de hoek Kantstraat-Sloterstraat, 'Waubach' opgericht. De eerste officiële naam luidde: Waubachse Voetbalclub Oranje. Later werd dat: VV Waubach en nog later: RKVV Waubach. De clubkleuren zouden zwarte broek en oranje trui worden, ook al waren de eerste truien nog blauwwit gestreept. Eerste voorzitter was M. Heijnen. Vijf jaar eerder was er in Rimburch een voetbalclub opgericht, met de schone naam 'Wilhelmina'. De Rimburchers stelden hun ervaring en knowhow graag ter beschikking om de nieuwe zustervereniging op gang te helpen. RKVV Waubach heeft 89 jaar bestaan, tot juli 2002.

Bij gelegenheid van diverse jubilea heeft de vereniging gedenkboeken uitgegeven. In 1978, toen 'Waubach' 65 jaar bestond, hebben Martin Franken en Wiel Eydemis een prachtig boekwerk samengesteld. Dit werd nog eens overgedaan in 1988, toen de club het 75-jarig bestaansfeest vierde. Het gaat om waardevolle boeken die, indachtig het gezegde: wie schrijft die blijft,

hun waarde zullen behouden. Voor dit historisch overzicht is er dankbaar gebruik van gemaakt, zoals we ook putten uit het gedenkboek van RKVV Waubachse Boys dat in 1987 bij gelegenheid van het 50-jarig bestaansfeest werd samengesteld door Jozef Plum, Jac de Lang en Joep Schormans. Ook de website www.waubachseboys.nl bleek een handige informatiebron.

Namen voorheen veel Lauradorpse jongens deel aan het verenigingsleven van Waubach, toen het dorp meer body kreeg, was het toe aan eigen verenigingen. Op Eerste Paasdag 1937 werd in de 'wiëtsjaf van d'r Beckesj Great' aan het Steenen Kruis een nieuwe vereniging opgericht. De naam van de nieuwkomer werd: RKVVWL (Rooms Katholieke Voetbalvereniging Waubach-Lauradorp). Maar die naam zou nog twee keer veranderen: eerst nog in RKVV Waubach (september 1937) en drie jaar later tenslotte in RKVV Waubachse Boys. De clubkleuren: witte broek en blauwe trui. De naam van de eerste voorzitter van de nieuwe club was eveneens



In de beginjaren was Waubachse Boys een ware Smeetsclub. Liggend op de voorgrond: de broers Jean, Johan en Jeuf Smeets. Op de derde rij uiterst rechts staat de vierde broer: Piet Smeets. Op rij twee, tweede van links: neef Sjeng Smeets, alias Piefko; diens broer Johan staat op rij drie, achter doelman Nelis Remmerde. Links naast Piefko Smeets: Aloys Caenen en secretaris Pierre Eydemis. Op de derde rij staan verder nog de spelers Martin Beckers, Hennes Pelzer en Jos Caenen.

Heijnen: het was bakker Pierre Heijnen uit de Nieuwenhagerstraat. Eerder was Heijnen voorzitter van voetbalvereniging 'Voorwaarts' in de Groenstraat.

Het voetbal was nog lang niet strak georganiseerd. Tegenwoordig spreekt het vanzelf dat de vereniging aangesloten is bij de KNVB, de enige voetbalbond. In de eerste helft van de vorige eeuw waren er meer bonden. Je had de keuze, het was nog tasten en zoeken. Waubach-Oranje sloot zich aan bij de Limburgsche Voet-

balbond, de LVB. De andere club, Waubach-Lauradorp, sloot zich aan bij de katholieke IVCB (Interdiocesane Voetbal-Competitie-Bond). De IVCB bestond van 1932 en 1940 en beperkte zich tot de twee katholieke provincies Noord-Brabant en Limburg. Maar in augustus 1940 fuseerden alle voetbalbonden, waardoor iedere vereniging lid werd van de Nederlandse Voetbalbond oftewel N.V.B. Later zou dit (weer) K.N.V.B. worden, maar in de bezettingstijd was de K van "Koninklijke" uit den boze. De beide verenigingen: VV Waubach en RKVV Waubach wer-

den ingedeeld in de 2^e klasse N.V.B. Dat betekende dat deze afdeling twee clubs had met dezelfde naam. Om dat probleem op te lossen koos de club uit Lauradorp voor de naam RKVV Waubachse Boys. In dat seizoen 1940-1941 vonden de eerste derby's plaats. Hierbij hielden ze elkaar in evenwicht. Waubach won thuis met 2-1 en de blauwwitten namen op eigen terrein revanche met 3-1.

Wordt vervolgd

Inschrijving Beachtoernooi VC Furos is geopend

De inschrijving voor het beachtoernooi dat VC Furos op zondag 1 september 2013 organiseert op het Sport & Leisure Park in Landgraaf is geopend.

De samenwerking die Volleybalcombinatie Furos Kerkrade heeft gezocht met Volleybalclub Landgraaf en met Sport & Leisure Park Landgraaf leidt op zondag 1 september aanstaande tot een beachvolleybaldag waar iedereen die deze sport een warm hart toedraagt aan zijn trekken komt. Om 10 uur in de ochtend starten het toernooi voor jeugdteams. Hierbij wordt in een samenstelling van 6 tegen 6 gespeeld. Om 12 uur start de competitie voor recreatieve teams. Hierbij is de samenstelling 3 tegen 3.

Iedereen kan inschrijven, bedrijventeams, buurtteams, familieteams, etc. Vanaf 14.00 uur starten de competities voor geoefende volleyballers in de samenstelling 3 tegen 3. Tevens start dan de Topklasse waarin de wedstrijden worden gespeeld met teams van twee personen.

Inschrijven is mogelijk via de website van Furos www.furos.nl. Het toernooi wordt op zondag 1 september 2013 gehouden op het beachterrein van het Sport & Leisure Park, Hofstraat 5 Landgraaf en duurt van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Jack Russells race en behendigheidswedstrijd

Op zondag 4 augustus gaan de Jack Russell Terriërs weer uit de startblokken op het grootste hondenspektakel van Landgraaf, georganiseerd door Het Jack Russell Terrier Raceteam, op het terrein van SV Abdissenbosch aan de Europaweg Noord 165.

Naast de races zijn er ook vier behendigheidswedstrijden, georganiseerd door Hondenvereniging Fun 4 All Maastricht.

En in de middag is er een spectaculaire demonstratie van Politiehondenvereniging "Door wilskracht en geduld". Daarnaast zijn stands met hondenproducten.

Om 09.00 uur starten de behendigheidswedstrijden en de terriërrace wedstrijd staat gepland voor 13.00 uur.



Altijd spectaculair: racende Jack Russells.

Inschrijven voor de race-wedstrijd kan via de website: www.terrier-raceteam.nl of op de dag zelf tot

12.00 uur. Daar is ook meer informatie te vinden.